

**Nuttige telefoonnummers**

- algemeen nummer UZA: T 03 821 30 00
- onthaal en opname: T 03 821 31 01
- patiëntenbegeleiding: T 03 821 37 00 (maatschappelijk werk, vrijwilligers, intercultureel bemiddelaar, transfercoördinator, levensbeschouwelijke begeleiding, tolken en tolken Vlaamse gebarentaal)
- ombudsdienst: T 03 821 31 60
- inlichtingen facturen: T 03 821 31 28
- mobiele medische urgentiegroep: T 03 821 38 06
- school in het UZA: T 03 821 58 86

**Gastenkamers Ter Weyde**

Wilt u in de buurt van het ziekenhuis overnachten, dan kunt u terecht in onthaalhuis Ter Weyde. Vrijwilligers bieden er een eenvoudig maar warm onthaal aan een billijke prijs. Ter Weyde bevindt zich op 200 meter van het UZA (Edegemsesteenweg 240, 2610 Wilrijk).  
Voor meer info: T 03 440 48 18.

**Winkelgalerij**

In de inkomhal vindt u:

- de cafetaria, in de week open van 8.30 tot 20 uur; in het weekend en op feestdagen van 12 tot 20 uur
- een broodjeszaak, in de week open van 9 tot 14.30 uur
- een winkel Momen'to Shop Delhaize met een ruim aanbod verse voeding, drank, lectuur, geschenkartikelen ... Open op weekdagen van 9.30 tot 20 uur, open op zaterdag en feestdagen van 12 tot 18 uur, gesloten op zondag
- een bloemen- en pralinewinkel 'Gift Shop', open op weekdagen en op zon- en feestdagen, telkens van 10.30 tot 19 uur, gesloten op zaterdag
- een bankautomaat

**Restaurant**

Het restaurant vindt u op -1 op het einde van de bezoekersgang. Het is elke werkdag open van 12 tot 14 uur.

**Meer info:** [www.uza.be](http://www.uza.be)

**Abonnement**

Wenst u een gratis abonnement op Maguza, wilt u een adreswijziging doorgeven of wilt u het magazine niet langer ontvangen? Bel 03 821 32 96 of stuur uw naam en adres naar UZA, afdeling communicatie, Wilrijkstraat 10, 2650 Edgem, of surf naar [www.maguza.be/abonnement](http://www.maguza.be/abonnement). U kunt hier ook inschrijven op de gratis digitale nieuwsbrief van Maguza.

**Colofon** Maguza · driemaandelijks tijdschrift van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen · jaargang 26, april 2014 · **Redactieadres:** UZA, afdeling Communicatie, Wilrijkstraat 10, 2650 Edgem, [communicatie@uza.be](mailto:communicatie@uza.be) · **Verantwoordelijke uitgever:** Johnny Van der Straeten · **Hoofdredacteur:** Ann Segers · **Eindredacteur:** Kris Thieren · **Redactieraad:** Bettina Blaumeiser, Patrick Cras, Annick Deckers, Anneleen De Vos, Jonas De Wolf, Marc Peeters, Ann Segers, Bharati Shivalkar, Elke Smits, Kris Thieren, Paul Van Aken, Miranda Van De Wiele · **Redactie & realisatie:** Jansen & Janssen Creative Content, [www.jaja.be](http://www.jaja.be) · **Fotografie:** Frank Bahnmuller, Jan Locus, Eric de Mildt, shutterstock.com, Photocase · **Illustratie** p. 14-16, Debora Lauwers · **Kruiswoordraadsel:** Freddy Roegiest · **Reclameregie:** Media Surplus, [www.media-surplus.be](http://www.media-surplus.be) · De inhoud van de advertenties valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van het UZA. Maguza wordt gedrukt op FSC-papier, afkomstig van duurzaam beheerde bossen.



## 'Zo dankbaar ondanks alle ellende'

Ine Gerard is arts-anesthesist in opleiding in het UZA. In november trok ze met drie UZA-collega's en het B-FAST-team twee weken naar de Filipijnen, waar een tyfoon alles had verwoest en duizenden slachtoffers had gemaakt.

We vlogen twee dagen na de tyfoon met een legervliegtuig naar het eiland Leyte. De luchthaven was verwoest, dus we geraakten er moeilijk. Pas vier dagen later was ook ons materiaal op de juiste plaats. We zetten samen met een Duits team een veldhospitaal op. Al snel hadden we meer dan 250 patiënten per dag.

Mensen stonden uren in de rij om geholpen te worden. Ik zag vooral grote wonden. Sommigen liepen al dagen rond met verwondingen waar we in België de MUG voor zouden bellen.'

**Schokkend**

'Het uitzicht buiten het hospitaal was verschrikkelijk. Alles was verwoest, de mensen hadden geen huis, geen eten, geen drinkbaar water, geen medische zorg, niks. Er lagen nog overal lijken en die geur was vreselijk. Je ziet zulke beelden wel op tv, maar in het echt is het nog een pak schokkender.

Die algemene miserie is mij het meest bijgebleven: de mensen hadden daar absoluut niets meer. Maar tegelijk waren ze ook zo geduldig en dankbaar. De helft van hun familie was verdwenen of verdrongen, maar ze geloofden sterk dat zij door God in leven waren gehouden en er dus iets van moesten maken. Overal begonnen mensen al snel opnieuw te bouwen en huizen te timmeren uit het rondslingerende afval.

Hoewel de werkomstandigheden moeilijk waren, zou ik zeker nog willen meegaan met B-FAST. Je kan de mensen ter plaatse zoveel bieden met zo weinig.'