



DR. BART VERHEYDEN,
UZA-SPOEDCHIRURG

Spoedchirurg met blauwhelmen naar Zuid-Libanon

Dr. Bart Vanderheyden, militair arts en UZA-chirurg, trok afgelopen najaar voor zes weken naar Libanon met de Belgische blauwhelmen. 'Wat me in dat werk zo aanspreekt, is dat je de hele dag bezig bent met het verlenen van essentiële, soms levensreddende ingrepen. Voor de arme plaatselijke bevolking waren wij vaak de enige kans op hulp.'



Met weinig middelen en in moeilijke omstandigheden, maar met een zo breed mogelijke achtergrondkennis medische hulp verlenen. Dat is het wat Vanderheyden aantrekt in missies naar ramp- of oorlogsgebieden. Het idee om legerarts te worden groeide tijdens zijn militaire dienstplicht. 'Ik was al aan het werk als huisarts toen ik opgeroepen werd. Na mijn dienstplicht tekende ik bij voor een opleiding tot paracommando, om na afloop aan de slag te gaan als militair geneesheer. In de loop der jaren kreeg ik de kans om mij te specialiseren in tropische, rampen-, sport- en acute geneeskunde, en nadien heb ik ook een opleiding chirurgie kunnen volgen. Die uitgebreide opleidingsmogelijkheden zijn een voordeel van een loopbaan als militair arts.'

Momenteel is Vanderheyden naast zijn werk in het leger ook deeltijds chirurg in het UZA

op de diensten spoedgevallen en abdominale heelkunde. Werk dat hij graag doet. Maar als hij opgeroepen wordt om met het leger op buitenlandse missie te gaan, is hij zo vertrokken. In het verleden trok hij al naar Rwanda, Somalië, Congo, Sarajevo en Indië. Vorige herfst reisde hij voor zes weken als Belgische blauwhelm mee naar Zuid-Libanon, waar de oorlog met Israël net achter de rug was. Het Belgische leger, gestationeerd vlakbij de Israëlische grens, hield zich bezig met ontminning en wederopbouw, en richtte daarnaast ook het veldhospitaal voor de Verenigde Naties op. In september keert Vanderheyden waarschijnlijk terug.

Veldhospitaal

'Het interessante aan die opdracht is dat de Verenigde Naties zich voor minstens een jaar in dat gebied vestigen en er een uitgebreid

veldhospitaal geïnstalleerd is, compleet met twee operatiezalen, twee intensieve zorgenbedden, een labo, een apotheek, een sterilisatieruimte...'; vertelt Vanderheyden. Hij en zijn collega's verstrekten medische hulp aan de VN-militairen, maar ook aan de Libanese soldaten en de plaatselijke bevolking. Zowat elke dag stond er een operatie op het programma, gaande van een peesletsel of elleboogfractuur tot een maagperforatie of darmobstructie.

'Tijdens zo'n missie ben je de hele dag bezig met essentiële, soms levensreddende operaties. Voor die mensen waren wij vaak de enige kans op hulp. De plaatselijke ziekenhuizen waren vernield of gesloten, en voor een ingreep in een groot ziekenhuis ver weg hadden ze geen geld.'

Terug in België was het zoals altijd even afkicken, geeft hij toe.

'Mensen komen hier vaak met aandoeningen die ze daar als luxeproblemen zouden beschouwen, en stellen dan ook nog eens torenhoge eisen. Complicaties worden niet geduld. Het contrast met het leven in zo'n voormalig oorlogsgebied is groot. De mensen daar zijn fatalistisch in de goede zin van het woord. Als ze ernstig ziek worden, kan het zo gedaan zijn. Daar berusten ze in. Kunnen ze dan toch geholpen worden, dan zijn ze enorm dankbaar.'



ADVERTENTIE*

Trapliften en Huisliften

 **ORA Liften nv**

Koornbloemstraat 148
2610 Wilrijk

Voor meer info:
Tel: 03/218.45.73
Fax: 03/218.42.21
Email: info@oraliften.be

www.oraliften.be



De manier
om mobiel te
blijven in eigen
huis.

